

Voor een nieuw programma op NPO1 over De Bevalling zullen tijdens deze cursus opnames gemaakt worden. Omdat op tv het beeld vaak wordt geschetst over de negatieve kanten van de ervaring, en de focus erg op de barende ligt, is in deze serie juist het doel om een integer en realistisch beeld neer te zetten, waarbij ook de partner een prominente rol krijgt. Tijdens deze cursus zal een tv-ploeg onze filosofie en de deelnemers (jullie dus) in beeld willen brengen. In welke mate jullie in beeld komen kun je zelf bepalen. Je kunt je laten volgen, alleen als deelnemer in beeld gebracht worden of slechts vanaf de rug gefilmd worden. Buiten beeld blijven is tijdens deze specifieke cursus geen optie. De inhoud van de cursus is ongewijzigd. Wij zullen een volledige en volwaardige informatie-overdracht verzorgen zoals wij dat altijd gewend zijn te doen. Na inschrijven zal de producent (nadat jullie daar jullie toestemming voor hebben gegeven) contact met jullie opnemen om jullie verder te informeren. Willen jullie met ons mee pionieren voor meer aandacht voor een gelijkwaardige rol van de partner? Boek dan deze cursus!

Info van de producent:

NIEUWE DOCUMENTAIRE SERIE OVER ZWANGERSCHAP EN BEVALLEN (NPO 1, KRO-NCRV)

Momenteel werken wij aan een nieuwe documentaire serie over misschien wel het grootste, meest emotionele life event dat er is: de bevalling.

In deze serie volgen we stellen die op hun eigen manier naar deze mythische gebeurtenis toewerken. We stappen in op het moment dat ze aan een zwangerschapscursus beginnen, en volgen het hele traject tot aan met de bevalling.

Waarom een programma over de bevalling?

Het eerste waar mensen vaak aan denken bij een bevalling, is dat het pijnlijk is, en het kan een gevoel van angst en spanning oproepen. In deze serie laten we zien hoe bijzonder en mooi het kan zijn, en zijn de ogen niet alleen op de vrouw gericht, maar ook op de man/bevallingspartner. We leren door de ogen van verschillende stellen wat er in de maanden voor de bevalling allemaal bij komt kijken en voor welke keuzes ze komen te staan. Denk aan de echo's, een bevalplan opstellen, wel of geen pijnbestrijding, gaat er een doula mee enzovoort.

Hiermee hopen we een integer en realistisch beeld neer te zetten en een intiem inblikje te geven in iets waar we bijna allemaal mee te maken krijgen, maar eigenlijk maar weinig beeld bij hebben.

Wij zoeken nog stellen!

Wij zoeken nog leuke stellen die het avontuur met ons aan durven te gaan. Voor de selectie van stellen kijken we vooral naar een zo divers mogelijk gezelschap. De gemeenschappelijke deler is dat ze in verwachting zijn van hun eerste kindje. Elk stel zal een ander pad bewandelen om zich voor te bereiden op de komst van hun kleintje, denk aan hypnobirthing, zwangerschapscursussen en retraites. Uiteindelijk hopen we 8 stellen te mogen volgen.

Durf jij dit avontuur met ons aan te gaan? Mail dan naar paula@wittegeit.tv (ook als je vragen hebt!).